

*Gedicht geschreven voor de herdenking bij het Alkmaars Namenmonument op 5 maart 2024 door
stadsdichter Apollonia (Lonneke van Heugten)*

Het eindigt hier

Het begint met aanwijzen
wie niet en wie wel telt
Je voelt je onterecht
gewezen

Je weerwoord niet gehoord

Problemen afgeschoven
leugens verteld
je waardigheid afgepeld
tot wat waar is niet meer
geweten

Je weet je ongehoord

als een document opgesteld
dat er niks anders op zit
dan één enkele reis

als iedereen je ziet staan,
maar niemand zegt:
Je hoeft niet te gaan

Het blijft ongehoord

maar ook in stilte
weet je nog wat echt
als iemand je recht
in de ogen kijkt
en zichzelf ziet
vertrekken

Luister nu
het verleden moet gehoord
zodat de reis in vrede
kan eindigen